

Bandoeng

„Bata”) combineeren kunnen met een decennium tropen-praktijk op dit gebied.

Het is dan ook geen wonder, dat „HANA'S” goede en goedkope producten ook hier in Bandoeng wegvliegen, zoodat de Dakota's niet vlug genoeg uit Batavia kunnen aanvoeren om den afzet in Bandoeng bij te houden!!

Dit is geen overdrijving, doch de nuchtere werkelijkheid.

Het is de eenige rem, die deze Organisatie ondervindt bij haar streven: het algemeen prijspeil te helpen verlagen en ook op deze wijze bij te dragen aan het economisch herstel en den terugkeer tot een normaal prijs-niveau.

RADIOCAUSERIE L. V. D.

Op Woensdagavond 18 De-

Opening der S. R. O. I. School tot Opleiding van Reserve-officieren der Infanterie

Toespraak van Kolonel
E. Engles.

EEN BELOFTE INGELOST.

Maandagmorgen heeft te Bandoeng in tegenwoordigheid van militaire en civiele autoriteiten op eenvoudige wijze de officieele opening plaats gevonden van de „School Reserve-officieren Infanterie” (S.R.O.I.). Onder de vele gasten, die zich naar het terrein van de voormalige K.M.A. aan de Houtmanstraat hadden begeven, bevonden zich o.m. generaal-majoor De Waal, commandant van de B-Divisie, kolonel Engles, directeur Centrale opleidingen, kolonel Meyer, commandant van de V-Brigade, overste Veth plaatselijk commandant, overste Statius Muller, territoriaal hoofdofficier, voorts tal van officieren van de Staf der B-Divisie en van de in en om Bandoeng gelegen troepen, alsmede de vertegenwoordiger van den resident — H.T.B. van Priangan. Uiteraard werd deze opening mede bijgewoond door het voltallig leerraarskorps van de S.R.O.I.

Op het midden-terrein, tegenover de eetzaal der toekomstige officieren, stond de geheele opleiding opgesteld onder commando van kapitein Vooren. Recht tegenover den troep stond de vlaggestok, waaraan straks ten teeken, dat de school officieel geopend was, de Nederlandsche driekleur, zou worden geheeschen. De jongelui, gekleed in khaki met Britsche helm op, maakten een uitstekende indruk op de toeschouwers.

cember zal om 21 uur 30 voor Radio-Omroep Bandoeng een causerie worden gehouden in het Nederlandsch, waarbij als spreker zal optreden de 2de luitenant der Koninklijke Luchtmacht C. T. A. M. Leo. De causerie is getiteld: „Ervaringen hier te lande van een officier van de 7 December-Divisie”.

GEVONDEN VOORWERPEN.

Wie heeft wat in de bus achtergelaten.

De leiding van onzen stadsbusdienst verzoekt ons bekend te willen maken, dat zij al een aardige collectie gevonden voorwerpen in bewaring heeft. Dit betreft voornamelijk beuzen, welke in de loop van den tijd in bussen zijn achtergelaten, en waarvan zij gaarne de eigenaars bij zich op haar kantoor, aan de Billitonstraat, hoek Borneostraat zou zien om de respectievelijke eigendommen in ontvangst te nemen.

kreeg, om een opleiding tot reserve-officier voor het K.N.I.L. te organiseren, heb ik deze opdracht durven aanvaarden, omdat ik wist, dat een beroep op de daarbij te betrekken officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen, zoowel van het K.N.I.L. als van de K.E., nimmer tevergeefs zou zijn. En de feiten hebben dat bewezen; dat zult ge straks zelf kunnen vaststellen.

Het zou mij te ver voeren, om hier allen te herdenken, die het noodige hebben bijgedragen tot de oprichting van deze school. Hun allen zijn wij grooten dank verschuldigd.

Een uitzondering wil en moet ik echter maken voor de Officiers selectie Commissie en in het bijzonder voor haar president, den luit. kol. van de K.L., Gerritsen, die zonder eenige bedenking zich van Holland heeft laten uitzenden, om onder de veel moeilijker omstandigheden hier het psychotechnisch selectiewerk te organiseren en ten uitvoer te leggen.

Ook de directeur van de school, de majoor van het K.N.I.L. Beets, verdient afzonderlijk te worden vermeld. Commandant zijnde van het Indische Instructie Bataljon te Den Haag, waar de officieren en het kader van de voor Indië bestemd zijnde troepen Indië-minded werden en worden gemaakt, heeft hij geen moment gaaarzel, toen hij naar Indië werd geroepen, om het belangrijke commando hier te vervullen. De reeds door hem gepresteerde arbeid is wel van dien aard, dat hij een bijzonder woord van dank wel heeft verdiend.

De taak, waarvoor gij, officieren-leeraren aan de opleiding en gij, aspirant-officieren, onder de huidige omstandigheden geplaatst zijt, is wel heel moeilijk.

Maar wanneer ge steeds de groote figuur van H.M. de Koningin voor oogen houdt, in wier dienst wij ons hebben gesteld, en de belangen van de verschillende deelen van ons Koninkrijk met wijsheid tegen elkaar weet af te wegen, dan zult ge ongetwijfeld slagen in de vervulling van Uw taak.

Ik vertrouw, dat gij, officieren, steeds het beste zult geven, wat in U is, en dat ge Uw leerlingen niet alleen zult leiden en richten door Uw woord, maar vooral ook door Uw voorbeeld, niet alleen door Uw voorbeeld in incidenteel moeilijke gevallen, maar vooral door Uw voorbeeld in de dagelijks terugkeerende omstandigheden.

Aan U, aspirant-officieren, heb ik, als ik eerlijk wil zijn, eigenlijk weinig bemoedigens en vroolijks te zeggen. Ge zijt door een zware psychotechnische selectie gekomen, maar dat wil geenszins zeggen, dat ge nu zeker zijt van den officiersgraad. Uw geschiktheid zult ge nu tijdens de opleiding

ADVERTENTIE

ZEGELDISTRIBUTIE.

Morgen, Woensdag, 18 December '46 van 8 — 13 u. 30.

uitreiking van de zegelbladen over Januari & Februari 1947 voor de

Distributie-Registratie nos. 47001 t/m 53000

o/h Zegelkantoor, Gemeentehuis, (Hoofdingang: Atjehstraat). Hoofd Stadsinspectie.

(A 465)

belangstelling werd de inrichting — waarop wij nog nader zullen terugkomen — door de aanwezigen in oogenschouw genomen. Na de rondwandeling werd op het korpsbureau een koele drank aangeboden, terwijl men nog eenigen tijd gezellig bijeen bleef.